

Buiten gewoon

adviseurs voor de publieke ruimte



Crisis = Moment van de waarheid

Crisis is géén negatief begrip, maar juist het moment van de waarheid. Zowel de Grieken als de Romeinen wisten toen al dat we in kansen moeten denken en niet in problemen. In het Grieks betekent crisis een moment waarop we keuzes (moeten) maken die van grote invloed zijn op de toekomst. Een crisis is daarmee een opening naar de toekomst. In het Latijns betekent het een beslissend keerpunt. Buitengewoon deelt deze betekenissen.

Grijp deze kans om goed na te denken wat je nu eigenlijk wilt met de openbare ruimte. Naast de vele bezuinigingen die er nu zijn of worden doorgevoerd is er ook een andere manier om op de crisis te reageren. Het principe "Less is more" geeft hierbij handvatten. Belangrijk onderdeel hiervan is dat het belang wordt ingezien dat de publieke ruimte als geheel wordt gezien, en niet in aparte fragmenten (wegen, groen, water enz). Het gaat hierbij om verandermanagement met het gevoel voor de publieke ruimte als eenheid.

Door elke keer weer de vraag bij jezelf te stellen waar doe ik nog wel of geen onderhoud/ vervanging en wat zijn dan de gevolgen hiervan, kan structureel geld worden bespaard en de beleving van de openbare ruimte verbeterd. Het bewust worden van het maken van keuzes, met de daarbij behorende risico's geeft uiteindelijk een consistente situatie waarin de kwaliteit en beleving van de publieke ruimte wordt verhoogd. Elke keer als deze afweging wordt gemaakt levert dat zichtbare resultaten op.

Het vooraf maken van een risico-check bij elke keuze die men doet, draagt er toe bij dat je achteraf niet voor onnodige verrassingen komt te staan en onnodig meer geld hoeft uit te geven. Gemeenten die deze principes al toepassen kunnen met het beschikbare geld meer doen aan leefbaarheid en kwaliteit.